

# Petrus heeft nieuws!



Wat een drukte! Wat zijn er ontzettend veel mensen in Jeruzalem! Er zijn mensen die in deze stad wonen, maar ook mensen uit andere plaatsen. Er zijn zelfs mensen uit het buitenland. Ik kan die mensen niet goed verstaan, omdat ze een andere taal spreken. Zij zijn hier om feest te vieren.

Weten jullie nog dat het hier vijftig dagen geleden ook zo druk was? Ik weet het nog goed! Toen was er ook feest. Ik dacht dat het mooi zou worden, maar het liep héél anders. Jullie kennen Jezus wel, hè? Dat is mijn allerbeste vriend. Weet je wat er 50 dagen geleden gebeurde? Weet je wat ze toen met Jezus hebben gedaan? Ze hebben Hem gedood. Je snapt wel dat het toen voor mij niet echt feest was, maar juist een verdrietige dag. Gelukkig bleef het niet verdrietig, want er gebeurde een wonder. Jezus werd weer levend, Hij stond op uit de dood. Wat was ik blij met dit nieuws! Jezus leeft!

Wat hebben we toen een geweldige tijd gehad. Zo dicht bij Jezus! Ik zou willen dat Jezus er nu ook was. Maar Jezus is nu in de hemel bij Zijn Vader. Hij heeft wel beloofd dat Hij ons zal troosten als we verdriet hebben en Hem missen. Er komt een moment dat we altijd zullen merken dat Hij bij ons is. Dat zou ik nú wel willen... Dan kon ik deze mensen vertellen hoe bijzonder het is als Jezus hun vriend is. Maar ja, durf ik dat eigenlijk wel? Veel mensen kunnen mij niet eens verstaan.

Weet je wat? Ik ga mijn vrienden opzoeken. Ik ben zo blij met hen. We kunnen samen over Jezus praten. Kijk, daar zijn mijn vrienden al bij elkaar. Ze zijn samen aan het bidden. Ik bid met hen mee.

Hoor je de wind? Ik hoor hem wel, maar ik zie helemaal niets buiten bewegen. En moet je kijken op de hoofden van mijn vrienden! Het lijkt wel of ze een vlam hebben, maar hun haren verbranden niet. Volgens mij is dit het moment dat Jezus bedoelde! Het voelt ineens alsof Jezus heel dicht bij me is. Het lijkt wel alsof Jezus ín mij is, in mijn hoofd en in mijn hart en daar word ik heel blij van! Dit is dus wat Jezus beloofde toen Hij naar de hemel ging. Hij zou een Trooster sturen en altijd bij ons zijn... dat kan ik nu echt merken! Dit wil ik wel met iedereen delen. Weet je wat ik doe? Ik ga het vertellen aan alle mensen die nu in Jeruzalem zijn!

‘Mensen! Mensen! Luister allemaal eens goed! Ik heb geweldig nieuws!’

Kijk, de mensen draaien zich al om.

‘Jullie weten toch van Jezus? Hij is mijn beste Vriend. Hij is de Zoon van God! Vijftig dagen geleden was Hij hier. Toen riepen veel mensen: ‘Deze man moet dood’. Hij is hier aan een kruis gestorven. Maar weten jullie het goede nieuws al? Hij is opgestaan, Hij leeft weer!

Jullie hebben verkeerde dingen gedaan en ik ook. Maar weten jullie wat zo mooi is? Als wij spijt hebben, wil Jezus ons vergeven. Hij heeft mij ook vergeven!’

Zie je dat? Er zijn mensen met tranen in hun ogen. Ze hebben spijt van hun verkeerde dingen. En ik zie mensen heel blij kijken. Ze zijn blij door wat ik net heb verteld. Het is ook ontzettend mooi nieuws. Wacht even, er komen mensen die mij iets vragen. Ze vragen wat ze moeten doen. Dat weet ik wel. Ze moeten geloven dat Jezus altijd bij hen wil zijn. Elke dag kun je door te bidden met Hem praten. Dat is geweldig nieuws! Ik mag nu weten en merken dat Jezus dicht bij me is, en zo dicht wil Jezus bij iedereen zijn!

Er zijn wel 3000 mensen die nu blij zijn doordat ze ook bij Jezus horen. Wat een feestdag! Al die mensen gaan straks weer naar huis. Daar gaan ze het goede nieuws van Jezus doorvertellen. Zo gaat het als een lopend vuurtje de wereld over.

*Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het boek Handelingen, hoofdstuk 2.*